

Een straffende God, of een liefdevolle Vader?

Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen:

- **Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?**
- **Als God liefde is, hoe kan Hij dit dan laten gebeuren?**

In de eerste vraag klinkt de twijfel aan het bestaan van God door! Maar als er geen God is, wie is er dan verantwoordelijk voor de tragedies? Of is het gewoon het (nood)lot?

Heel veel wetenschappers ontdekken steeds meer van de grote orde en samenhang die er is in alles wat bestaat. Het wordt voor hen steeds onwaarschijnlijker dat alles wat waarneembaar is 'toevallig' is ontstaan uit een oerknal. Aanhangers van de evolutietheorie hebben dan ook veel meer om te moeten 'geloven' dan degenen die zich, zoals wij, vasthouden aan Het Woord van God!

Inwoners van Azië, zagen de ramp als een straf van God! En ook in sommige reformatorische kringen worden rampen en onheilen gezien als straf van God! Straf op de zonde en tevens ook als een aansporing om de mensheid tot inkeer te brengen!

Anderen zeggen aan de hand van de Bijbel:

Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Gods wegen zijn hoger dan onze wegen.

Daarmee willen zij zeggen: God is voor ons een God van liefde, maar hier schiet ons verstand tekort om een antwoord te kunnen geven.

In deze Bijbelstudie willen we het hebben over een 'Liefdevolle Vader' en de destructieve macht van satan! We gaan daarvoor terug naar de schepping

Genesis 1 : 26

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Genesis 1 : 31

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.

Psalm 115 : 16

Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven.

1 Johannes 4 : 16

En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, aangesteld als beheerder van de aarde!

God had alles geschapen toen hij aan zijn pronkstuk begon. Bij alles wat Hij eerder dan de mens geschapen had zag Hij dat het: GOED was. Daarna schiep Hij de mens en gaf hem heerschappij over de gehele aarde. Toen zag Hij dat het ZEER GOED was. De mens voegde dus iets extra's toe aan de schepping. God gaf de mens de opdracht om de gehele aarde aan het gezag van de mens te onderwerpen. God heeft aan ons de aarde gegeven om te beheren en we waren zo volmaakt en zo goed geschapen dat we daartoe bekwaam waren. Er ontbrak niets aan ons. Alles was zeer goed. We kregen van God een zeer grote verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid hebben wij nog steeds. God is niet wisselvallig. Hij is zo betrouwbaar dat Hij, ondanks alles wat wij fout doen of hebben gedaan, de verantwoordelijkheid nog steeds bij ons laat. Niet andersom dus. God is geen verantwoording aan ons verschuldigd. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de aarde.

Geschapen naar 'Ons beeld en Onze gelijkenis'

Wat is het beeld van God?

In 1 Joh. 4 : 8 en ook in vers 16 lezen we: **GOD IS LIEFDE.**

Niks meer, maar vooral ook, niks minder!

Anderen zeggen, alsof de definitie in de brief van Johannes niet volledig is: **KENNIS, GERICHTIGHEID en HEILIGHEID!**

1 Samuël 1 : 19

En zij stonden des morgens vroeg op, en zij aanbaden voor het aangezicht des HEEREN, en zij keerden weder, en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de HEERE gedacht aan haar.

Lukas 18 : 3-7

En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem (de onrechtvaardige rechter), zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie; Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke. En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen

Genesis 2 : 3

En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Markus 12 : 30-31

En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

Kennis!

Bij dit woord denken wij aan: Wetenschap. Maar de inhoud van het woord 'Kennis' gaat veel verder! In horizontale zin waren we in het paradijs volmaakt in kennis. We wisten tot in detail hoe de aarde, en alles wat daarop geschapen was, in elkaar zat. Daarom waren we perfect in staat om de aarde te beheeren. In het woord 'kennis', in verticale zin bezien, vinden we het begrip 'relatie'. Immers 'een kennis' is iemand waar we, op de één of andere manier, een relatie mee hebben. Denk ook aan het bijbelse begrip 'bekennen'! Hij bekende zijn vrouw en gewon een zoon. Daar gaat het om de intieme relatie tussen man en vrouw. Daar komt de LIEFDE tussen man en vrouw aan bod. Ook erkennen en erkenning is in het begrip 'kennis' terug te vinden. Kortom, onze 'Griekse' denkwijze schiet tekort om de breedte en diepte van het 'Hebreeuwse' begrip KENNIS te kunnen bevatten. God kent en kende ons, eer iets van ons begon te leven. Hij doorgrondt en kent ons hart. Hij weet mijn zitten en mijn staan. Hij houdt van ons. Kennis is LIEFDE.

Gerechtigheid!

Ook hier hebben we een conflict tussen ons 'Griekse' denken en de 'Hebreeuwse' betekenis. Bij ons betekent gerechtigheid (justitia) dat iemand, die iets misdaan heeft, zijn verdiende straf krijgt. Het hebreeuwse begrip 'gerechtigheid' gaat echter uit van de benadeelde en dus niet van de dader! Als de vrouw tegen de onrechtvaardige rechter blijft aandringen: Doe mij recht! Dan is die rechter onrechtvaardig omdat hij haar geen recht verschaft. Ook in de psalmen lezen we: Heere, doe mij recht tegen mijn wederpartijders!. En als er in de tien geboden staat: Gij zult niet stelen! Dan gaat het niet om de dief, maar het gaat erom dat de eigenaar beschermd wordt! De Tien Geboden zijn er niet om de straf! De Tien Geboden zijn er om God en onze naaste te geven waar zij recht op hebben! God heeft ons die geboden gegeven uit liefde! Daarom vat Jezus de Tien Geboden samen als: Gij zult de HEERE uw God liefhebben met alles wat in je is en je naaste als jezelf. Als iedereen zich daaraan houdt, wat zou dat een rust geven. Geen diefstal, geen verkrachtingen, geen moorden. Als we allemaal God zouden lief hebben met alles wat in ons is, wat zouden we Hem dan de ruimte geven om ons te zegenen. Gerechtigheid, het gaat om zorg voor de benadeelden, de hulpbehoevenden en de zwakken in de samenleving. Ziet u Jezus? Dit is LIEFDE!

Heiligheid!

Heiliging betekent: apart gezet, afgezonderd. De zevende dag werd door God apart gezet. Hij heiligde die dag. Die dag werd gegeven aan de mens, opdat die zou rusten van het werk zijner handen, zoals ook God zelf gerust heeft. Ook daarin was de Schepper toegewijd aan de mens. Je moet er toch niet aan denken onafgebroken, zonder rustdag, te moeten werken.

We kennen ook het begrip 'heiligen' als een groep 'aparte' mensen. Bijvoorbeeld de priesters. Zij waren:

- **Apart gezet in de dienst voor God.**
- **Apart gezet in de dienst der offerande om op te komen voor het volk!**

Heilig leven voor God betekent: met vreugde gehoorzaam zijn aan Zijn wet. En die wet is door de Heere Jezus samengevat zoals u dat hiernaast kunt lezen, als liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste!

Moeder Theresa had in de hal van haar weeshuis in Calcutta de volgende tekst opgehangen:

Ondanks alles

*Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch
...maar blijf van hen houden, ondanks alles.*

*Als je het goede zoekt, zullen mensen je beschuldigen van
egoïsme en verkeerde motieven
... maar blijf het goede zoeken, ondanks alles.*

*Als je succes hebt krijg je onechte vrienden en echte vijanden
... maar blijf vasthouden aan je succes, ondanks alles.*

*De goede dingen die je vandaag doet, kunnen morgen alweer
vergeten zijn
... maar blijf goede dingen doen, ondanks alles.*

*Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar
... maar blijf eerlijk en oprecht, ondanks alles.*

*Mensen houden van succes en lopen alleen geslaagde mensen
achterna
... maar loop ook eens mislukkelingen achterna, ondanks alles.*

*Wat u jarenlang hebt opgebouwd, kan in één dag weggevaagd
worden
...maar blijf bouwen, ondanks alles.*

*Mensen hebben soms hulp nodig, maar kunnen zich tegen u
keren als u hun daadwerkelijk helpt
... maar blijf hen helpen, ondanks alles.*

*Als u in het leven overal uw beste beentje voor zet, krijgt u soms
de wind van voren
... maar blijf uw beste beentje voor zetten, ondanks alles.*

Zo leven, vaak vechtend tegen jezelf, is heilig leven. Dat is
liefdevol leven. En ik ken er maar één die daarin volmaakt
getrouw is geweest tot de dood toe: De Heere Jezus Christus!
Hij die van zichzelf gezegd heeft:
Die mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Johannes 14 : 9

*Die Mij gezien heeft, die heeft
den Vader gezien.*

- **Jezus Christus is voor ons Het Beeld van God!**
- **Leven naar het beeld van God is LIEFDE!**
- **Kennis, gerechtigheid en heiligheid is niet anders dan LIEFDE!**

Jezus doorboorde handen en voeten vragen ons, om door ons leven heen, Zijn liefde voor de (mede)mens handen en voeten te geven!

Als alles LIEFDE was, waar komt dan het kwaad vandaan?

God had ook de boom geschapen van 'kennis des Goeds en des Kwaads'. God had dus ook 'kennis' van het kwaad. Hij wist er van. Maar zijn 'Gerechtigheid' die op komt voor de benadeelde, voor de zwakke en onlosmakelijk daaraan verbonden zijn 'Heiligheid', Zijn toegewijd zijn aan de verdrukten, maken dat er tussen Hem en het 'kwaad' een grote scheiding is. Hij weet er van, Hij gruwt er van!

Hij haat de zonde, maar Hij heeft de zondaar lief!

De mens, ook als zondaar, is Zijn geliefde schepsel!
Daarvoor gaf Hij zelfs Zijn Geliefde Zoon Jezus Christus!

1 Petrus 5 : 8
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Wie is satan?

Het woord satan betekent 'tegenstander'.

Satan is de tegenstander van God. Hij, toen nog als dienaar van God, heeft de macht willen grijpen. Hij wilde zelf God zijn. En hier zien we direct de confrontatie tussen LIEFDE en MACHT! Daarin zit een absolute tegenstelling. Bij liefde gaat het om de ander. En macht heeft over het algemeen te maken met eigen belang, onderdrukking, zelfverrijking, corruptie en noem maar op. Waar God onvoorwaardelijk houdt van de mens, gaat het satan om heerschappij over de mens. In 1 Petrus 5 vers 8 wordt ons duidelijk gemaakt dat satan het heeft voorzien op onze ondergang. Zijn drijfveer is haat tegen God. Hij wilde en wil God treffen in de LIEFDE die God voor de mens heeft!

Wat gebeurde er?

God heeft de mens naar zijn beeld en gelijkenis -dat is liefde-geschapen. En Hij zag dat het ZEER GOED was. God wilde beminnen en bemind worden. Niet voor niets noemt Christus de Kerk 'Zijn bruid'. Hij bemint haar en wil door haar bemind worden. De mens was volmaakt in de liefde, zoals God zelf volmaakte liefde is. En liefde kent geen dwang. De mens was vrij om te doen wat hij wilde. De mens had God lief, niet omdat hij niet anders kon, maar uit vrije wil. God wilde echte ongedwongen liefde van de mens! De mens had alleen maar kennis van het goede, van liefde. In God is geen kwaad, dus kende de mens het ook niet. De mens had wel de vrije keus: eten of niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad. God waarschuwde (niet bestraffend maar uit zorg) de mens voor dat gevaar. Niet met dreiging van straf, maar de consequenties benoemend. God wist wat de desastreuze gevolgen zouden zijn voor de mens, zijn geliefde schepsel, als de mens satans misleidende raad zou volgen! Hij wist dat ze dan het kwaad zouden leren kennen en daardoor ook onder de directe invloedssfeer van satan zouden komen. En satan streeft naar de vernietiging van Gods liefste bezit. God wist dus dat onze keus om satans voorstel te volgen onze dood zou worden. Hij wilde ons daarvoor bewaren en waarschuwde ons! Hij smeekte het ons om het niet te doen. Maar omdat Hij ons niet als marionet of als slaaf wilde liet Hij ons de vrije keus.

Beseft u de eigen verantwoordelijkheid die wij, ja ook nu nog steeds, dragen?

Toen kwam satan!

Hij stelde een suggestieve vraag!

Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezès hofs? En Eva antwoordt daarop.

En dan gaat satan daar op in met de GROOTSTE LEUGEN uit de menselijke geschiedenis:

'Gij zult de dood niet sterven, maar gij zult als God zijn'.

Satan is met recht de Koning van de leugen!

Satan wil macht over de mens hebben en daarom zet hij de mens aan tot datzelfde verlangen naar macht, waardoor de mens in feite onder invloed van satan komt. We zijn een volgeling geworden van de vorst der duisternis die machtig is. Heel machtig zelfs, maar niet almachtig, want:

- **Op Golgotha heeft satan het afgelegd tegen: DE WAARHEID!**
- **DE LIEFDEVOLLE HEERE JESUS CHRISTUS heeft zonde, dood, graf, hel en satan overwonnen!**

Romeinen 8 : 20-22
Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe.

Lukas 22 : 3
En de satan voer in Judas

Johannes 13 : 27
En na de bete, toen voer de satan in (Judas) hem.

Efeze 1: 1-3
U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen

De mens heeft gekozen voor macht.

Ook de mens wilde, net als satan, God zijn. De mens heeft zichzelf daardoor onder de invloed van satan gebracht. De vorst der duisternis heeft ons in aanraking gebracht met het kwaad. Tegelijkertijd is daardoor HET BEELD VAN GOD in ons verduisterd. Onze kennis is niet langer volmaakt. We kennen nog maar ten dele! Het gevolg is dat we niet meer in staat zijn om onze beheerstaak over de aarde goed te vervullen. Zonde toch? We missen het doel waarvoor we geschapen zijn. Zonde betekent: doel missen, niet kunnen voldoen aan de gestelde taak. En het vreselijke gevolg was:

- **We raakten (het beeld van) God (Liefde) kwijt!**
- **Rampen, ziekte en de dood deden hun intrede!**

De hele schepping zucht en kreunt als een vrouw in barensnood, zo leert ons de bijbel. Ook zijn we de 'Rechtvaardigheid' kwijtgeraakt! Van nature gaat het ons niet meer om wat God toekomt en wat onze naaste toekomt! Het gaat om ons EIGEN IK. Onze gerechtigheid is veranderd in 'eigengerechtigheid' en onze heiligheid is bezoedeld. Zonder Gods genade zijn we niet meer geheiligd en komen we niet meer op voor het recht van God en voor de redding en verlossing van onze naasten! Het kwaad en de leugen deden intrede op aarde. Daarom kon God, die volmaakt is in kennis, gerechtigheid en heiligheid, geen gemeenschap meer hebben met ons. Hij heeft, noodgedwongen, afscheid moeten nemen van ons. Wij, de beheerders van de aarde, zijn op ons zelf aangewezen en onder de invloed van de DESTRUCTIEVE MACHT van satan gekomen.

Waar was God?

Of mag ik het zo vragen:

- **Waar waren de ouders van de jongen(s) die tegels van een viaduct gooide(n) waardoor een automobiliste om het leven kwam?**
- **Konden die ouders er iets aan doen?**
- **Kon God er iets aan doen?**
- **Wie maakte die keus om te gooien?**
- **Welke satanische kracht beïnvloedde het brein van die jongen(s), waardoor ze tot zo'n afgrijselijke daad kwamen?**
- **Welke satanische macht bracht het hoofd van de mens op hol in de hof van Eden?**

In Lukas 22 : 3 en ook in Johannes 13 : 27 lezen we dat satan kwam in het hart van Judas en hem aanzette tot het verraden van Jezus. Judas volgde de ingeving van satan. Satan beïnvloedde hem! En toch was het voor 100% zijn eigen keus!

Ik denk in dit verband terug aan een 13 jarige jongen uit Ethiopië die ik daar een aantal jaren geleden ontmoette. Hij, nog maar een kind, zei het zo prachtig: 'Ik heb een witte en een zwarte hond in mijn binnenste. Het gaat er maar om dat ik de witte hond meer te eten geef dan de zwarte'. Met andere woorden: hoe meer hij met Jezus bezig was, hoe minder kansen satan kreeg!

God heeft ons, net als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, het recht gegeven om te kiezen. Satan heeft de mens voorgelogen en de mens heeft er voor gekozen om naar hem te luisteren. Daardoor is er scheiding gekomen tussen God en de mens. De mens, die de beheerder is van de aarde, staat nu onder de invloed van satan! En het gevolg daarvan is de dood, zoals de vorst der duisternis het wilde.

1 Johannes 4 : 10-11
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezond heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons also lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

Johannes 3 : 16
Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

God is louter liefde!

- **Heeft God dan geen macht?**
- **Is God dan niet rechtvaardig?**

Jazeker wel!

Eén van Gods eigenschappen is dat Hij almachtig is. Maar Gods wezen is liefde. En die Goddelijke liefde is almachtig! Liefde is ook rechtvaardig! God is in Zijn liefde almachtig en rechtvaardig, niet buiten Zijn liefde om! Omdat Hij liefde is bedacht Hij een weg, dwars door de dood heen, om de door eigen schuld verloren mensheid te redden! Zo werd vanuit Zijn liefde en vanuit Zijn rechtvaardigheid (het opkomen voor de zondaren als slachtoffers van satan) een plan gemaakt om de mensheid te hulp te komen! Zo heeft God in Zijn Zoon Jezus Christus de weg geopend om de zonde der wereld weg te nemen.

Alzo lief had God de wereld.

Is dat niet het ultieme bewijs van Gods machtige liefde? Jezus, als beeld van Zijn Vader, heeft er vrijwillig voor gekozen om af te dalen naar deze wereld om te lijden en te sterven, maar ook om weer op te staan. Hij overwon de dood, voor ons, om de verloren mensheid te redden van de eeuwige dood. Hij stierf onschuldig door mensenhanden, die waren opgezweept door machten en krachten van satan. En wat deed Jezus? Hij bad voor diezelfde mensen die hem kruisigden:

Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen!

- **Hebben wij een straffende God?**

Of:

- **Hebben wij een liefhebbende Vader?**

Want zo, ja zo lief had God de wereld, de mensheid en jou en mij!

Jezus Christus had de macht om van het kruis af te komen! Maar Hij deed dat niet omdat Hij liefde is! Nee, Hij bleef aan het kruis!

Die liefde gaf Hem de macht om aan het kruis te blijven en zo de wereld vast te houden en te redden van het verderf!

Boven mijn bureau hangt een poster met een ruw houten kruis! Er onder staat: It was not the nails that held Christ to the cross, but His love for you and me! (Het waren niet de spijkers die Christus aan het kruis hielden, maar Zijn liefde voor jou en mij!).

God heeft een weg terug geopend en een brug geslagen over de onmetelijk diepe kloof tussen Hem en ons! Hij geeft ons de keus om via 'De Weg – Jezus Christus' terug te komen! God verlangt ernaar dat elke jongen of meisje, elke man of vrouw er voor kiest om naar Hem terug te keren. Vrijwillig, uit eigen beweging. Hij wil dat we, net als de verloren zoon, zeggen: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan! Hij wil dat we, net als het volk van Israël, in geloof achter de ark des Verbonds aan, door de Jordaan het beloofde land zullen binnen gaan. De eeuwige heerlijkheid in, waar geen rouw meer zal zijn en waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Kiest dan heden wie gij dienen wilt. Kiezen we voor de vorst der duisternis, voor de destructieve machthebber en dus voor de eeuwige dood? Of kiezen we voor de liefdevolle God, die ons zo liefheeft dat Hij zijn eniggeboren zoon niet spaarde om ons te redden?

- **Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?**
- **Wie is er verantwoordelijk voor de rampen?**
- **Als God liefde is, hoe kan Hij dit dan laten gebeuren?**
- **Is het straf op de zonde?**

Indringende vragen, die op antwoord wachten.

Waar was God?

God was er bij. Hij sprak b.v. door een tienjarig meisje uit Engeland, dat net op school had geleerd wat een tsunami is. Zij riep de mensen op om het strand, waar zij op dat moment waren, te ontvluchten. En zie, op dat strand vielen geen doden en nauwelijks gewonden. God was aanwezig in pastor Dave Sanders. Deze pastor, werkzaam in een weeshuis, zag de muur van water aankomen en ging, tegen de raad van oude vissers in, met 28 weeskinderen en 3 andere volwassenen in een klein bootje recht op de golf af. De visser zeiden: als de golf breekt wordt de boot verpletterd. Maar pastor Sanders zei: In de naam van Jezus, we gaan, de golf zal niet breken. Anderhalf uur, in een bootje met slechts een 15pk motortje, worstelden ze met het onstuimige water. Maar God hoorde hun noodkreten! Want wie in de naam van Jezus om hulp roept, wordt geholpen. Ze overleefden het allen. God is er ook bij, door liefdevolle, helpende handen van vrijwilligers uit de gehele wereld heen. God beweegt ook mensen om geld te geven zodat hulp geboden kan worden.

God redt soms mensen op wonderlijke wijze en anderen worden, in onze optiek, niet gered. God helpt sommigen en anderen blijven, volgens onze waarneming, van hulp verstoken. Dat is voor ons niet te bevatten. De 'waaroms', zeker bij de direct betrokkenen, blijven. Toch hoort God elke bede. Maar inderdaad, God gaat niet in alle gevallen de weg die de mensen voor ogen staat. Inderdaad, Gods wegen zijn anders dan onze wegen.

Corrie ten Boom bad in het concentratiekamp, of haar zieke zus Betsie beter mocht worden. De andere morgen was Betsie gestorven. Geen verhoring zegt u? Toch wel. Toen Corrie het vredige gelaat van haar gestorven zus zag, begreep ze dat God haar had verhoord. Zij begreep dat Betsie beter was! Betsie was veel beter af! Begrijpt u? Zij genoot van Gods heerlijkheid en was verlost van alle strijd en moeite hier beneden. Betsie's tranen waren van haar ogen weggewist.

Wees eens eerlijk: Als je dit alles gelezen hebt en kennis hebt kunnen nemen van Gods bewogenheid met het lijden van de schepping en het lijden van zijn schepselen:

- **Is het dan terecht het lijden aan God te verwijten?**
- **Is het terecht om Hem daarvoor ter verantwoording te roepen?**
- **Heeft God misschien recht op verantwoording door ons?**

Hoe het ook zij, één ding staat vast en daar gaat het om:

Om straks opnieuw in de volmaakte gemeenschap met God terug te komen is er redding en is er hulp voor elke jongen, elk meisje, elke man en elke vrouw die daarvoor kiest.

Geloof jij niet in God? Wie roep jij dan ter verantwoording? Jezelf, je mede wereldburgers, of is alles toe te schrijven aan het (nood)lot? Wat is dan jouw hoop voor de toekomst? Blijf toch niet steken in de vraag wie er verantwoordelijk is, maar zie op de redder Jezus Christus!

Johannes 9 : 1-3

En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.

Lukas 13 : 4-5

Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel—denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.'

Psalms 81 : 12

Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en Israel heeft Mijner niet gewild.

Openbaring 21 : 2-4

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

Kijk naar het kruis en aanschouw wat het Hem heeft gekost om ons vrij te kopen uit de slavernij van satan!

Kies voor Jezus!

Kies voor het eeuwige leven!

Is het straf op de zonde?

Ook op deze vraag is Jezus ingegaan in Lukas 13 en Johannes 9. Jezus vraagt daar: Waren de slachtoffers, van de ramp met de toren van Siloam, grotere zondaars dan de andere mensen in Jeruzalem?

En als de discipelen veronderstellen dat de blind geborene of zijn ouders gezondigd hebben, omdat hij blind is, dan wijst Hij dat resoluut af. Wel zegt Hij: dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben! Hij zorgt in alle omstandigheden, hoe onmogelijk en onbegrijpelijk Zijn weg voor ons dan ook lijkt, voor de Zijnen! God zorgt voor allen die in de naam van Jezus geloven!

In de vraag van de mensen en in die van de discipelen, in beide gevallen, doorziet Jezus de theoretische beschouwelijkheid als een poging van de mensen en van de discipelen om zichzelf vrij te pleiten. Zo doorziet Hij ook ons met onze vraag! Hij wijst straf als gevolg van zonde af! Maar tegelijkertijd roept Hij wel een ieder op om tot inkeer te komen! Bekeert u, bekeert u!

Kiest dan heden wie gij dienen zult!

Wij mogen, ja moeten kiezen!

- **Geloven is geen bewijzen!**
- **Geloven is geen discussie!**
- **Geloven is kiezen!**
- **Geloven is een besluit in de wil van de mens!**
- **Geloven is een WERKWOORD!**

Niet kiezen is blijven onder de macht van de vorst der duisternis! Maar kiezen voor Jezus is kiezen om de macht over ons leven uit handen te geven aan onze Schepper en onszelf opnieuw toe te vertrouwen aan die lieve Vader, die recht op ons heeft, omdat Hij ons geschapen heeft!

Om te ontkomen aan de macht van de vorst der duisternis is een keus nodig om Jezus te accepteren als jouw persoonlijke redder en verlosser. Dan is er voor jou een hoopvolle toekomst. Een toekomst in het nieuwe Jeruzalem. Geen verdriet meer, geen tranen. Leven in volmaakte liefde samen met de Heere Jezus Christus die zijn leven gaf voor jou! Ja heel persoonlijk ook voor jou!

Dan moet je nog wel de Jordaan door. Maar we zullen in die rivier niet voor eeuwig omkomen. Nee, de andere oever wenkt! Ga dan, in geloof, op weg naar het nieuwe Jeruzalem! En als je daar dan aankomt, in dat nieuwe Jeruzalem, dan staat daar, samen met de blijde zangers:

Jouw liefdevolle Vader, die met wijd uitgestrekte armen wacht...

**... ja Hij wacht,
... Hij wacht al zo lang,
... ja Hij wacht al zo lang op jou,
... op jou, op zijn verloren zoon of dochter!**