

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Drie gelijkenissen

Drie gelijkenissen! Driemaal iets verloren en driemaal weer gevonden! Drie keer hetzelfde, alleen op een andere manier verteld! Is dat ook jouw gedachte over dit Bijbelgedeelte? Toch is het anders, héél anders! In dit hoofdstuk geeft de Heere Jezus het antwoord op de vraag: Hoe wordt een mens tot God bekeerd? Niet door drie keer hetzelfde te vertellen, maar door de drie dimensies, die een bekering compleet maken, als het ware in een drieluik te schilderen! De Heere Jezus legt uit hoe een verloren zondaar wordt verzoend met God de Vader:

- **Door het werk van de Goede Herder, die zijn leven gaf voor de schapen!**
- **Door het werk van de Heilige Geest in mensen harten!**
- **Door de keus van de zondaar om op te staan en tot zijn Vader te gaan!**

De gelijkenis van het verloren schaap

Eén van de honderd schapen is zoek. Eén procent ontbreekt slechts, maar toch is de kudde dan niet compleet voor de herder!

Waarom het beeld van schapen?

Wel, wij mensen behoren beelddrager te zijn van Het Lam dat ter slachting is geleid voor onze zonden. Daarover straks meer.

Wie is de herder?

Daar bedoelt Jezus zichzelf mee. Hij is De Goede Herder! Hij is de eigenaar van die kudde. Hij heeft de schapen gekocht met Zijn bloed. Zij zijn van Hem, aan Zijn zorg toevertrouwd en Hij wil er niet één missen. En als er dan toch één is afgedwaald, dan gaat Hij op zoek. Hij moet en zal ook die laatste weer terugvinden, want Zijn kudde moet compleet zijn. Hij gaat zoeken! En als Hij dat schaap vindt, dan pakt Hij het op en draagt het terug naar de kudde. Een schaap is een redeloos dier! Het beseft niet dat het zich in gevaar bevindt. Dat er wilde dieren in de buurt zijn die 'zoeken om het te kunnen verslinden'! Integendeel, het schaap is eigennuttig en het spartelt tegen. Het wil niet opgepakt worden maar wil verder dwalen. Maar de Goede Herder laat niet los. Hij brengt het terug naar de kudde, naar de stal!

Misschien hoor je niet bij een kerk en denk je: Ik kan wel stoppen want ik hoor er toch niet bij? Wacht dan nog even, want ook voor jou is er een boodschap van de Goede Herder! De Heere Jezus zegt in Johannes 15 : 16:

'Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.'

Waarom is de kudde van Hem?

Hij heeft ze gekocht met Zijn bloed! De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om Zijn schapen op te zoeken en om zichzelf als een Lam voor hen op te offeren! Hij heeft voor hen op Golgotha alles betaald toen Hij het uitriep: Het is volbracht! Toen, nu bijna 2000 jaar geleden is, aan het kruis van Golgotha, voor alle zondaren 'De Deur' en 'De Weg' open gesteld om vrij naar De Vader te gaan. Alle dingen zijn gereed om zondaren te verzoenen met de Vader!

En de Goede Herder zit niet stil na Goede Vrijdag! Hij zoekt zijn schapen om ze naar zijn kudde te brengen! Hij zoekt, door de Heilige Geest, tot Hij het laatste schaap gevonden heeft!
En ze zullen Zijn stem horen!

Lukas 15 : 1-7

1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.

2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.

3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:

4 Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vinde?

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.

6 En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.

7 Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Christus ohne Hände?
Christus hat keine Hände, nur unsere Hände um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes Botschaft in Taten und Worten.

Was aber, wenn unsere Hände mit anderen Dingen beschäftigt sind als mit den seinen? Wenn unsere Füße dahin gehen, wohin die Sünde zieht? Wenn unsere Lippen sprechen, was er verwerfen würde? Erwarten wir, ihm dienen zu können ohne ihm nachzufolgen?

Heeft Christus geen handen?
Christus heeft geen handen, alleen onze handen, om Zijn werk vandaag te doen. Hij heeft geen voeten, alleen onze voeten om mensen tot Hem te brengen. Christus heeft geen lippen, alleen onze lippen om van Hem te getuigen in deze wereld. Hij heeft geen hulp, alleen onze hulp om mensen voor Hem te winnen.

Wij mensen zijn de boodschappers van Jezus om Zijn Evangelie uit te dragen. Wij zijn Gods boodschap in woord en daad.

Maar wat, als wij ons richten op andere zaken dan de Zijne? Wat, als onze voeten op het pad der zonden gaan? Wat, als onze lippen dingen verkondigen, waarmee Hij geen gemeenschap kan hebben? Denken wij Hem te kunnen dienen, zonder Hem te volgen?

Hoe zullen ze de stem van Jezus horen?

Op dit moment, al lezende, hoor je Zijn stem! Iedere keer wanneer je de Bijbel leest, of wanneer je hoort spreken of iets leest over Jezus, dan hoor je Zijn stem. Zo ook nu! Nu, terwijl je dit leest hoor je, door de Heilige Geest geleidt, Zijn stem! Een mens van nature zoekt immers God niet! Dus als je dit nu leest over Jezus, dan kan het niet anders, dan dat je daartoe geleidt bent door de Heilige Geest!

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord, verhardt u niet maar laat u leiden!

Zijn handen die het schaap dragen? Hoe voel ik Zijn handen?

Zijn handen dragen je door de handen van mensen die zich, net als de Heere Jezus zelf, om jou bekommeren! Iedereen die jou ergens mee helpt of ergens in bijstaat zijn de handen van Jezus! Iedereen die jou over Hem vertelt, is Zijn mond! Jezus is Liefde! En als mensen liefde betonen aan anderen, dan verkondigen ze Liefde. Dan laten ze iets van Jezus zien!

Op onderstaande afbeelding zie je een kruisbeeld van de Heere Jezus zonder armen. Het werd, na de tweede wereldoorlog, gevonden onder het puin van een ingestorte kerk in Duitsland, met daarbij de tekst zoals die hiernaast staat:



De Heere Jezus beeldt ons mensen in deze gelijkenis af als schapen, omdat wij beeldrager behoren te zijn van Het Lam! De Heere Jezus Christus heeft zich zelf geofferd als Het Lam! Komen wij op voor anderen? Of sterker nog, offeren wij ons op voor mensen die, op wat voor wijze dan ook, op onze weg geplaatst worden? Hier hebt u, in een paar woorden samengevat, het doel waarvoor u op deze wereld bent: Om God en onze naasten te dienen!

Lukas 15 : 8-10

8 Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt?

9 En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had.

10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

De gelijkenis van de verloren penning.

Een vrouw en tien penningen. Een beeld, zo heb ik me laten vertellen, dat de joden uit die tijd heel bekend was. Het gaat over een sierketting met daaraan 10 penningen! Een bruidsketting! De Heere Jezus gebruikt dit beeld, omdat het voor Joden onbestaanbaar was dat een bruid een bruidsketting zou hebben met maar negen penningen! Dan zou een bruid niet compleet zijn! En als nu de Heere Jezus hier spreekt over die bruidsketting, dan denkt hij aan Zijn bruidskerk, die compleet moet zijn! Die volmaakt moet zijn zoals ook de Hemelse bruidegom, Jezus Christus, zelf volmaakt is!

Wie is nu die vrouw in de gelijkenis?

Wel, die vrouw is de Heilige Geest! Van één van de penningen aan de ketting is het oogje door geslipt. De bruid (bruidskerk) van Jezus is niet compleet en kan zo niet naar de bruidegom! Één van de 10 penningen ontbreekt. In de vorige gelijkenis was het 1 van de 100 schapen. Nu 1 van de 10 penningen. Het komt dichterbij!

De vrouw gaat zoeken. Het gehele huis (de wereld) wordt, zelfs tot in de meest verborgen en smerige hoekjes, met bezemen gekeerd! De vrouw zoekt overal! De Heilige Geest gaat de gehele wereld door, totdat Hij ook de laatste penning heeft gevonden!

Ook in die tijd stond de beeltenis van de vorst op een penning. Als we dat overzetten in geestelijke zin dan zie je: De Heilige Geest die aan het zoeken is, naar een penning, naar een verloren zondaar, om de bruid ofwel de bruidskerk, compleet te maken. De bruidegom is de Koning van de Kerk en Zijn beeltenis staat al ingedrukt in de penning. En als de Heilige Geest de penning vindt, dan moet al het vuil er af zodat de beeltenis weer goed zichtbaar wordt en hij weer geschikt is om de bruid te versieren. Het werk van de Heilige Geest wordt hier weergegeven als zoeken en reinigen van de bruid of, anders gezegd: heiligmaken!

De penning is van zilver! Van edel metaal dus! Hij wordt schoongemaakt! Gereinigd van alle viezigheid, zodat hij in alle luister wordt hersteld en weer geschikt is om de bruid te versieren! Zo laat de Heere Jezus ons zien dat wij, hoewel zondaren, waardevol zijn in Zijn en in Zijns Vaders ogen! We zijn van edel metaal, weliswaar vies en vuil, maar we worden gereinigd! De penning voelt niets van het reinigen, het wordt door het wrijven wel af en toe even warm!

Het schaap voelde wel dat het werd gedragen, maar begreep er niks van en spartelde tegen!

De penning voelt er niets van wat de vrouw met hem of haar doet! En toch gebeurt er heel wat! Of wij het nu willen en geloven of niet: De Goede Herder blijft zoeken, vinden en dragen en ook de Heilige Geest blijft zoeken en vinden en schoonmaken!

Waarom al dat zoeken?

Omdat het schaap van de Herder is!
Omdat de Bruidegom recht heeft op een complete bruid!
Gods werk gaat door, elke dag en ieder uur!
Ook in uw en mijn leven, zelfs nu, op dit moment, terwijl u dit zit te lezen!
Wij zelf hebben geen aandeel in al dit werk, al betreft het ons wel.
Het is een éézijdig werk van God!

Dat opzoekende en heiligende werk gaat niet geheel aan ons voorbij! Maar de Zoon en de Heilige Geest voeren het uit!

Lukas 15: 11-13

11 En Hij zeide: Een zeker mens had twee zonen.
12 En de jongste van hen zeide tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed.
13 En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk.

De gelijkenis van de verloren zoon.

Nu de derde gelijkenis. Het langste verhaal. Het is alsof Jezus wil zeggen: De gelijkenis van het verloren schaap en van de verloren penning zijn heel belangrijk! Maar denk eraan mensen, veel meer aandacht is nodig voor de derde gelijkenis uit dit hoofdstuk! Kijk maar naar de lengte van de gelijkenissen: 'het schaap' - 4 verzen en 'de penning' - 3 verzen. Maar dan de gelijkenis van 'de verloren zoon' - 22 verzen! Het werk van de Zoon en van de Heilige Geest is heel belangrijk! Daarom staan die gelijkenissen in dit hoofdstuk ook als eersten! Zonder het werk van de Heere Jezus en van de Heilige Geest zou er geen gelijkenis van de verloren zoon zijn! Nee, het werk van de Zoon en van de Heilige Geest is onmisbaar. Maar Jezus laat hier zien dat we over het werk aan Gods kant ons geen zorgen hoeven te maken! Het werk van de Zoon is volbracht! En het werk van de Heilige Geest gaat door tot aan de laatste penning! Nu vraagt Hij uitgebreid aandacht voor de keus die verloren zondaren moeten maken! Nu komt in deze derde gelijkenis de oproep:

Bekeert u, Bekeert u!

Eén verloren zoon. Weet je nog, eerst 100 schapen, toen 10 penningen en nu 1 verloren zoon (of dochter).

- **Het wordt nu heel persoonlijk!**
- **Het gaat nu alleen om jou!**

Wie is de vader?

Als we het in de eerste gelijkenis hadden over de Goede Herder als de Heere Jezus Christus en in de tweede over de vrouw als de Heilige Geest, dan zal het u duidelijk zijn dat het hier gaat over God de Vader!

En wie zijn de zonen?

Hier krijgen we twee keer een beeld van jou en van mij!

De jongste zoon vraagt het deel dat hem toekomt. Dat is het ergste van het ergste wat je doen kan, zeker in de tijd toen de Heere Jezus op aarde was. Het hoofd van de familie verdient respect tot zijn dood en pas daarna kon een zoon spreken van 'mijn deel'! Dan pas werd hij hoofd van zijn familie!

Zo niet deze jongste zoon. Hij wil vrij zijn, eigen baas, geen regels. Hij verlangt naar een situatie waarin zijn vader dood is. Hij verlangt en krijgt zijn erfdeel en hij verlaat het huis van zijn vader. De oudste zoon blijft bij zijn vader. De vader dwingt zijn jongste zoon niet om in het gareel te lopen. De jongste zoon heeft een eigen wil en een vrije keus, hij is geen slaaf.

De jongste zoon, de verloren zoon. De bekendste. Hij kwam in opstand tegen zijn vader en is naar een ver gelegen land gereisd. Wij zouden kunnen zeggen: Hij heeft het huis van God verlaten en is ver van huis! Ver van de plek, waar de Vader zijn liefde betoont aan zijn kinderen. De zoon leeft in zonde en bant de gedachten aan thuis uit. Denkt niet aan zijn vader. Drukt de herinnering aan alles van zijn vader weg, ver weg. Hij probeert het uit zijn geheugen te bannen!

Herken je jezelf hierin?

Ga je elke zondag trouw naar de kerk? Je zou dan kunnen zeggen: niet ver van huis! We kennen het gezegde: Als je dit of dat doet: Dan ben je ver van huis! Gebeuren er dingen in jouw leven, die je voor 'thuis' liever niet wilt weten? In mijn jonge jaren hoorde ik preken die, bijna uitsluitend, over het 'geestelijk leven' van een mens gingen! Zo zelfs dat er bij mij een scheiding kwam tussen het 'geestelijke leven' en het 'dagelijkse leven'! Herken je dit? Heb jij ook twee levens? Dan kan je eigenlijk zeggen: ik ben maar een paar uur per week thuis! De rest van de week ben ik niet thuis! Dan ben ik ver van huis!

Jezus bedoelt hier niet, dat iemand die thuis is altijd in de kerk zit! Iemand die bij Vader thuis is doet zijn werk! Doet boodschappen, sport, gaat op bezoek en ontspant zich! Maar in alles wat je doet gedraag je jezelf zodanig, dat je Vader trots op je kan zijn! Dan leef je op een manier zoals je Vader zich zou gedragen! Iemand die, geestelijk gezien, thuis is heeft er plezier en vreugde in om zijn hemelse Vader te verblijden! Hij moet niets van zijn Vader, maar hij wil alles voor zijn Vader doen! Hij is geen slaaf! Hij leeft zo, met blijdschap, uit eigen vrije wil! Hij wil op Zijn Vader lijken!

- **Ja, zo'n leven geeft blijdschap en opgewektheid!**
- **Zo'n leven maakt zeker niet neergebogen!**

Maar de jongste zoon gaat ver van huis, naar een ver gelegen land! Hij neemt de gewoontes aan van de mensen daar, ongeacht wat zijn vader daarvan zou zeggen! Aan de wil van zijn vader heeft hij geen boodschap meer!

Wat Jezus hier bedoelt herken je misschien? Voel je jezelf, in figuurlijke zin, ver van huis? Leef je onbekeerd? Doe je dingen die je voor jouw Vader niet wilt weten? Wat bepaalt jouw leven? Is het jouw vurig verlangen om de wil van je hemelse Vader te doen of leef je naar je eigen wil en verlangens? Dan ben je ver van huis!

Ik ging van jongs af aan naar de kerk! Ik ben gedoopt, heb catechisatie gevolgd en op de gebruikelijke leeftijd ook belijdenis gedaan! En toch: Ik had mijn Vader niet lief! Het was niet Zijn wil die mijn leven bepaalde! Ik leidde mijn eigen leven! Ik wou alles zelf bepalen! Als me daarnaar gevraagd werd zei ik: Ik ben een christen! Maar ik ging om met de bewoners van een ver gelegen land! Ik was ver van huis!

Toch kwam er een moment dat de herinnering aan mijn Vader mij te sterk werd! Dat ik niet langer buiten de liefde van mijn Vader kon! Ik schreeuwde het uit:

'Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?'

- **Is dit ook jouw noodkreet?**
- **Zoek je echt naar het antwoord op deze vraag?**

Laten we dan verder lezen in de gelijkenis van de verloren zoon:

*18 'Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.'*

Wat gebeurt hier?

De zoon komt tot inkeer, hij BEKEERT ZICH!

Hij roept niet tot zijn Vader: Hoe kom ik ooit weer bij u?

Hij roept niet: 'Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?'

Nee hij zegt: IK ZAL OPSTAAN EN TOT MIJN VADER GAAN!

Hij Geloofd in een Liefdevolle Vader!

Begrijpt je het?

- **In deze gelijkenis wordt er NIET door de Vader gezocht!**
- **Nee: De verloren zoon STAAT OP en GAAT naar Zijn Vader!**

Mijn vraag destijds was niet goed! Ik dacht dat er nog iets moest gebeuren van buiten af! Ik wachtte op God en ik begreep maar niet dat Hij wachtte op mij! De Heere Jezus en de Heilige Geest hadden mij gezocht en allang gevonden. Het antwoord op de vraag: 'Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?' is: Bekeert u, bekeert u!

De jongste zoon roept het uit:

Ik zal opstaan en ik zal tot mijn Vader gaan!

Lukas 15: 14-19

14 En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden.

15 En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelve lands; en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden.

16 En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien.

17 En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!

18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;

19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.

Is jou ook voorgehouden dat een mens zichzelf niet kan bekeren?

Dat is ook zo voor wat betreft de genade, die door Het Lam is verworven! En ook voor wat betreft het werk van de Heilige Geest, die ons naar Jezus leidt! Het werk van God de Zoon is volbracht, zonder ons en het werk van God de Heilige Geest, gebeurt in ons en zonder ons. Jezus, de Zoon van God, heeft als Het Lam Zijn offer gebracht! En de Heilige Geest brengt je, soms misschien zelfs tegen jouw zin in, in contact met Het Woord van God en met Jezus!

MAAR ER IS NOG EEN DERDE DIMENSIE AAN DE BEKERING!

God de Vader staat elke dag van jouw leven op de uitkijk en wacht op jou! Hij staat dag in dag uit op de uitkijk naar jou!

Maar als je niet uit eigen vrije wil naar Hem terugkeert, sterf je in een ver gelegen land! Dan kom je om ver van huis!

JE ZULT, IN GELOOF, ZELF EEN BESLUIT MOETEN NEMEN!

Je zult de keus moeten maken en zeggen: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan! De zoon staat op! Neemt een besluit! Het is alsof hij hoort roepen: Bekeert u, bekeert u! Zoekt en gij zult vinden! Klopt en u zal worden open gedaan! Hij komt in actie!

Maar er staat toch in Efeze 2 : 1:

En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

Refererend aan deze tekst zeg je: Wij zijn toch dood en wij moeten levend gemaakt worden? Ja in onze zondige staat zijn wij dood en als wij niet opstaan, om tot de Vader te gaan, zullen wij dood blijven en voor eeuwig omkomen! Maar de zoon stond op en ging tot zijn Vader. En dan zegt de Vader tegen de oudste zoon: *'want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden.'*

Als die jongste zoon niet was opgestaan en op weg was gegaan naar zijn Vader, dan was hij niet weder levend geworden!

Denk niet dat je, omdat je dood bent, niets kunt doen. Je moet dat zo zien: JE LEEFT in zonden en misdaden en daarom ben je dood! Maar omdat je in zonden en misdaden leeft kan je, net als de verloren zoon, besluiten om naar de Vader terug te gaan! Om je om te keren! OM JE TE BEKEREN! Dan zal de Vader, omdat Het Lam de zonden der wereld heeft weggenomen, jou opnieuw als zijn kind aannemen!

Dan zal Hij jou, door het offer van Het Lam, mede levend maken!

Er zijn mensen die zeggen: Ik ben van plan om te gaan bidden! Spurgeon zegt daarover:

*"Waarom wilt u gaan bidden? Mag u wel verwachten dat de Heere naar u zal luisteren, als u niet wilt luisteren naar Hem? (...) Zelfs uw gebeden zullen tegen u getuigen als ze in de plaats worden gesteld van het gaan tot God. Stel dat de verloren zoon bij de voerbak van de zwijnen was blijven zitten en gezegd had: 'Ik zal hier bidden.' Wat voor nut zou dit gehad hebben? Of als hij daar was gaan huilen? Het bidden en huilen zou wel passen **nadat** hij tot de vader gekomen was, **maar niet in de plaats van** komen."*

Er zijn nog meer teksten in de bijbel die jou vragen een besluit te nemen en om in actie te komen. Ze staan hiernaast!

Sta op en schuif die grendel dan van de deur van je hart! Geloof in jouw Vader! Geloof in de Heere Jezus Christus! Hij is de Weg naar de Vader! Jezus staat aan de deur van jouw hart en klopt! Maar de deur moet van binnenuit opgedaan worden!

De zoon neemt een besluit in zijn wil en gaat op de Weg naar zijn vader! Hij is bereid om zich over te geven aan zijn vader! Hij stelde al zijn hoop op zijn vader. Hij weet immers dat zijn vader, die ook Onze Vader is, een liefdevolle Vader is!

Johannes 1 : 12

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

Handelingen 16 : 30-31

Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Openbaring 3 : 20

'Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.'

Lukas 15: 16-19

16 En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien.

17 En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!

18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;

19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.

Hoe komt hij tot dat besluit?

Laten we dan vers 16 en 17 nog eens lezen:

En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, die de zwijnen aten; en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger!

De zoon heeft enorme honger. Als je verlangt naar varkensvoer, dan is de honger toch wel enorm. Maar niemand gaf hem dat. Daar staat eigenlijk: Het werd hem niet toegestaan daarvan te eten. En dan staat er een héél belangrijke zin:

En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij

In modern Nederlands zouden we zeggen: 'En toen hij alles voor zichzelf op een rij had gezet zei hij'. Hij heeft alles overzien. Hij heeft zijn situatie gezien en vergeleken met die van de arbeiders van zijn vader. Hij heeft nagedacht, berekend hoe hij er voorstaat en er ook over nagedacht hoe de knechten van zijn vader het hebben. Hij gaat in zijn berekening nog verder. Hij bedenkt wat hij tegen zijn vader moet zeggen om, evenals de knechten van zijn vader, in een situatie terecht te komen die aanmerkelijk beter is dan die van hem op dat moment.

Het besluit van de jongste zoon, om naar zijn vader terug te keren, is gestoeld op een egocentrische afweging! Hij overziet zijn situatie en berekent zijn kansen bij zijn vader.

En dan staat hij op en gaat terug naar zijn vader. Dit is toch wel een enorme troost voor mensen die vol twijfel zitten! Als je door slechte omstandigheden tot jezelf komt en jouw situatie overziet en vervolgens terug gaat naar je Vader in de hemel, dan zal die Vader je verwelkomen! Hij staat al op de uitkijk! En als Hij je ziet komen, dan snelt Hij op je af! Hij omhelst je! Je krijgt kleding en schoenen! En je krijgt ook weer een ring om je vinger als teken dat je Zijn Zoon bent! Als twijfel je aanvalt, omdat je door de nood gedreven naar jouw Vader gaat, bedenk dan aan de hand van deze gelijkenis, dat voor die Vader slechts één ding van belang was: Mijn zoon is terug en weer levend! Hij was verloren en is nu weer gevonden! De Vader vraagt niet: Hoe ben je er toe gekomen om terug te keren? Hij herinnert de zoon er ook niet aan wat er tussen hen gebeurt is! Uw Vader in de hemel is blij met elke zoon of dochter die het besluit neemt om naar Hem terug te keren! Hoe waar is toch dat oude versje:

*Als ge in nood gezeten, geen uitkomst ziet!
Wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet!*

Jezus dringt er in dit verhaal op aan: Sta op, o mens! Keer je om! Bekeer je! Ga terug naar je Vader! De zondaar moet komen! De Vader wacht en snelt pas toe als de zondaar komt! De zoon maakt een berekening, neemt een besluit en gaat op weg! Hier is opnieuw, net als toen hij zijn vader verliet, zijn vrije keus! De zoon kiest! Hij kiest er gelukkig voor om terug te gaan!

Wat neemt hij mee?

Hij neemt twee dingen mee:

- **Spijt, berouw!**
- **Het aanbod aan zijn vader om dienaar te worden!**

De jongste zoon kreeg spijt en berouw! Hij kon niet anders meer dan al zijn verwachting op zijn vader te stellen en te hopen dat deze hem nog een plaatsje zou geven! Hij gaat terug omdat hij, ondanks alles, toch nog rekent op de vergevingsgezindheid van zijn vader! Hoort u: Hij rekent! Hij is egocentrisch! Eigenbelang doet hem besluiten tot de thuisreis!

De jongste zoon gaat op weg in de overtuiging, in het Geloof dat zijn vader, ondanks alles, hem zal vergeven en nog steeds van hem houdt!

Hoe weet ik dat God nog steeds van mij houdt? De Heere Jezus laat het ons zien in deze gelijkenis:

- **De Vader gaf jou het erfdeel wat je niet toekwam! Toch gaf Hij het je!**
- **Hij werd niet boos om jouw opstand, wel verdrietig!**
- **Hij liet je gaan naar jouw vrije wil! Weet je waarom? Omdat hij niet gehoorzaamd wilde worden uit slaafse vrees! Hij wilde en wil nog steeds jouw ongedwongen liefde!**
- **Hij sloot niet de deur achter je! Nee, die gooide jijzelf achter je dicht!**
- **Hij heeft niet gezegd: Ik wil je nooit meer zien! Nee integendeel! Hij opende de deur weer door Zijn Zoon, die heeft gezegd: Ik ben De Deur!**
- **Hij ging in die deur, de Heere Jezus, op de uitkijk staan, verlangend naar jouw terugkomst!**
- **Hij liet je gaan op een manier waardoor er bij jou geen angst hoeft te zijn voor een toornende Vader!**

Hij is geen toornende Vader! Hij is een Liefdevolle Vader!

Maar, hoor ik je zeggen: De Vader kan toch geen gemeenschap hebben met de zonde? De zonde wekt hem toch tot toorn? Jazeker, maar luister dan goed: Hij is een Vader die de zonde haat! Hij kan en wil daar absoluut geen gemeenschap mee hebben! Maar Jezus laat ons in deze gelijkenis zien:

De Vader heeft de zondaar lief met een onuitsprekelijke liefde!

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Hij heeft de zondaar lief! En omdat Hij geen gemeenschap kan hebben met de zonde heeft hij Het Lam gegeven, dat de zonde der wereld heeft weggenomen! Alle zonden zijn weggenomen! De deur staat open!

Geloof je dat?

Jouw zonden zijn weggenomen door het bloed van de Heere Jezus! Geloof je dat? Als je dat gelooft, net als de stokbewaarder, dan ZAL je zalig worden! Als je gelooft, dat de Heere Jezus Christus voor jouw zonden heeft geleden, is gestorven en weer is opgestaan, dan is Hij voor jou de Weg naar en de Deur tot de Vader!

De Vader wil je nog steeds terug als je uit eigen vrije wil tot Hem komt! Niet als een huurling, maar als een volwaardige zoon of dochter. Lees maar mee:

*18 'Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.'*

De zoon gaat vragen of hij een huurling mag worden. Dat is zijn aanbod aan de Vader. Wij brengen graag wat mee. Dat geeft een goed gevoel!

Maar als hij bij zijn vader gekomen is en zijn berouw toont in vers 21....

21 En de zoon zeide tot hem: 'Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.'

...dan gebeurt er iets heel opmerkelijks.....!

Johannes 3 : 16-18

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Lukas 15: 18-21

18 'Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;

19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.'

20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

Voordat hij verder kan gaan, met de woorden om dienaar te worden, valt zijn vader hem in de rede!

Het is alsof de vader zijn voorstel om dienaar te worden niet wil horen. Nee, de zoon krijgt geen gelegenheid om nog verder iets te zeggen. Hij mag verder niets aandragen!

- **Er is geen ruimte voor een tegenprestatie!**
- **Er wordt ook geen moment meer gepraat over het verleden, over zonden of over schuld!**

Berouw over de zonde en belijden van schuld is genoeg!

Direct wordt hij weer zoon van de vader!

Het beste kleed, schoenen aan zijn voeten en een ring aan zijn vinger!

De zoon mocht zijn berouw tonen!

Dat is alles!

Vergeet het aanbod om dienaar te worden!

Het is alleen het bloed van de Heere Jezus Christus, dat je reinigt van al jouw zonden!

Zoek niet in je gevoel, want wat je daar vindt om mee te nemen is waardeloos! Geloof in de Weg en De Deur (Jezus Christus) naar de Vader! **Alleen door geloof in Jezus Christus!**

Wat zegt ons deze gelijkenis?

Wel, sta op met je berouw over je zonden en ga via de Weg, dat is de Heere Jezus Christus, naar jouw Vader, want Hij houdt nog steeds van je als Zijn kind!

Ga tot Hem en je Vader zal je herstellen in het zoonschap!

Op weg gaan is een stap zetten! Dat is Geloven dat de Heere Jezus Christus al jouw zonden heeft weggewassen!

Geloof dat hier, nu, op dit moment!

Belijd je zonden en je Vader neemt je als zoon of dochter aan!

Als je niet zelf opstaat en tot Hem gaat zal je niet bij je Vader thuis komen! Als je niet opstaat, dan blijf je in dat verre land! Dan blijf je ver van huis!

Er is nog iets opmerkelijks aan deze drie gelijkenissen. Aan het eind van de gelijkenis van het verloren schaap staat: dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die **zich bekeert**. Maar het schaap doet zelf niets. Het lijkt alsof de Heere Jezus toch aanzet tot actie! Of Hij al vooruit wijst naar de gelijkenis van de verloren zoon! Zo ook in de gelijkenis van de verloren penning. Daar staat dat er blijdschap zal zijn voor de engelen over één zondaar die **zich bekeert**. Ook de penning deed zelf niets! Maar toch, hier wordt er al op aangedrongen: Kom in actie zondaar en bekeer je!

En dan vers 24 in de gelijkenis van de verloren zoon:

24 'Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden!' En zij begonnen vrolijk te zijn.

Hier worden twee zaken genoemd. Weder levend worden! Dat kunnen wij niet zelf! Dat is het werk van de Goede Herder en van de Vrouw! En dan het andere punt: Daar staat is gevonden! De jongste zoon was toch zelf opgestaan en op weg gegaan naar zijn vader? Het is alsof Jezus hier wil zeggen: Gelukkig, je bent weer zoon van de Vader! Je bent in actie gekomen! Maar besef: God begon met het schaap en met de penning en Hij eindigde met je te herstellen als Zijn zoon! Je bent zelf op zoek gegaan naar je Vader, maar Hij had jou al lang gevonden en Hij heeft je weder levend gemaakt! Hij had je al lief voordat iets van jou begon te leven!

Lukas 15: 20-24

20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

22 Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten;

23 En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn.

24 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.

'Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?'

We geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Dat is een historisch geloof. Toch is dit niet voldoende. Het Woord van God moet je tot een Woord van God maken voor jezelf! Je moet capituleren! Je moet je laten vinden! Je moet opstaan en naar de Vader gaan! Stort je hart uit voor Hem en GELOOF dat Jezus Christus ook voor jou, ja ook heel persoonlijk voor jou, op aarde is gekomen! Dat Hij Zichzelf ook voor jou als een Lam tot een slachtoffer heeft gegeven en GELOOF dat Hij, ook voor jou, is gestorven en opgestaan!

Geloof dat het de Heilige Geest is die je laat worstelen met de vraag: 'Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?'

Die in jouw hart aan de schoonmaak ging en plaats maakte voor het Lam! Welnu, sta op en ga via de Weg en de Deur naar je Vader en je wordt weer zoon! Laat het aanbod om dienaar te zijn maar achterwege! Wees ook niet bang om voor je beurt te zijn! Want als je weer zoon bent kom je er vanzelf wel achter dat God de eerste en de laatste was in jouw wedergeboorte! Wacht niet langer met je besluit om op te staan!

Hij wacht al zo lang op jou!

De oudste zoon!

Meestal wordt er niet zo veel aandacht geschonken aan deze zoon. Hij blijft immers bij zijn vader. Toch verdient hij wel degelijk aandacht. De oudste zoon bemerkt dat er iets gaande is en informeert wat er aan de hand is. En dan lezen we:

28 Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.

29 Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: 'Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.'

30 Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.'

Hij werd toornig. Herken je dit? Je hoort soms getuigenissen van mensen die op de een of andere manier in hun leven waren vastgelopen en dan zeggen: Toen heb ik Jezus aangenomen als mijn Redder en mijn Verlosser! En dan zeggen 'de oudste zonen', de mensen die trouw naar de kerk gaan: Ja, ja, dat gaat maar gemakkelijk! Als het zo makkelijk was! Dan wordt er een beetje verongelijkt gesproken over 'het juichende christendom'! Dan wordt het nog erger! Dan verwijt de oudste zoon zijn Vader nooit een bokje te hebben gekregen! En als we dan nog even terug kijken naar de laatste zin in vers 12 dan begrijpen we waarom dat zo erg is! Daar staat:

En Hij (de Vader) deelde hun het goed.

Dus ook die oudste zoon kreeg zijn erfdeel! Alles was van hem! Maar hij besepte het niet! Hij had alles wat zijn vader hem al lang had geschonken nooit met blijdschap en in dankbaarheid aangenomen! Hij doet alsof de vader zijn welmenende aanbod van genade niet meent!

De Vader had ook zijn oudste zoon zijn erfdeel gegeven! Maar die had het nooit aanvaard! De oudste zoon had jarenlang gewerkt, net als de slaven van zijn vader! Hij gedroeg zich als slaaf! Het ging bij hem om verdiensten en beloning! Niet om dat blij makende nabije leven met zijn vader! Hij laat zien dat hij geen raad weet met vergeving en verzoening alleen uit genade! Hij vond zichzelf dan ook heel wat beter dan zijn broer!

Lukas 15 : 25-32

25 En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei,

26 En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.

27 En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft.

28 Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.

29 Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.

30 Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.

31 En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe.

32 Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.

De oudste zoon is, doordat hij de aan hem geschonken rijkdom niet bewust heeft aangenomen, ver bij zijn vader vandaan!

Hij WIL niet binnengaan!

En zolang hij de genade van de Vader, dat is het grote geschenk Jezus Christus, niet aanneemt is hij de verloren zoon!

Heb jij ook zo'n moeite om bekeringen van anderen te aanvaarden? De oudste zoon werd zelfs toornig! En het meest huiveringwekkende is dat er in het verhaal niet meer wordt gezegd of hij uiteindelijk wel of niet naar binnen is gegaan!

- **Was zijn toorn zo groot dat hij buiten bleef?**
- **Blijft hij voor eeuwig DE VERLOREN ZOON?**

**Zo dicht bij Zijn Vader! In het huis van God!
In de kerk, en toch voor eeuwig VERLOREN?**

Kijk jij wrokkig naar anderen voor wie het zo gemakkelijk is om vergeving te krijgen van de Vader? Heb jij een laatdunkend oordeel over mensen die zo gemakkelijk praten over hun bekering? Heb jij een mening over mensen die, in jouw ogen onterecht, aan het Heilig Avondmaal gaan?

Waarom ga je toch zelf niet naar binnen?

Hij is ook jouw Vader en Hij bidt je om binnen te komen, om het feest mee te vieren! De Vader zegt het je, ja hij roept het je als oudste zoon toe: Men, ofwel ook jij, behoort vrolijk te zijn! Het zou toch verschrikkelijk zijn als, op de dag van de thuiskomst van de jongste zoon, de oudste zoon voor de Vader verloren zou gaan?

Laat het toch niet zo worden dat jij, de oudste zoon, die al jarenlang in de kerk komt en altijd dicht bij Vader geweest bent, laat het toch niet zo zijn dat jij de verloren zoon bent en ook blijft?

- **Wacht je op God, tot Hij jou bekeert?**
- **Hij roept het je toe: Bekeert u, bekeert u!**
- **Zijn Vader ging uit en bad hem!**
- **Hij wacht al zo lang op alle jongste en oudste zonen en dochters!**

**Zeg bij jezelf: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan!
Hij wil dat je binnenkomt om het eeuwige feest mee te vieren!**

Jouw, ja jouw Vader en Schepper bidt het je!

Hoe staat het nu met jou?

Kan jij jezelf identificeren met de jongste zoon?

Of lijkt je meer op die oudste zoon?

Misschien zeg je: Ik lijkt wel op beide!

Ik lijkt sprekend op de jongste, maar ook de houding van de oudste zit in mij!

Zeg dan: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan!

Ik zal binnen gaan en feest vieren met mijn Vader en met de gehele kudde!

Want ik ben door de Goede Herder gebracht!

Ik ben gevonden door de Vrouw, door de Heilige Geest!

De Heere Jezus Christus is ook voor mij gestorven!

Nu ben ik weer een kind van Vader!

En als je weer Kind van God bent, wat dan?

Blijf er dan aan denken dat je ooit jongste zoon was, of oudste zoon, of misschien wel beide!

Blijf daar aan denken, in het besef dat je nu de opdracht hebt om te worden als die Vader, die met open armen voor zijn zoons staat en zijn armen om hen heen slaat!